

22 juni '07

Beste,

Tot nog toe is het "vervolg" op
28 maart via Margreet gelopen.
Ik vind het nog steeds heel spijtig
met name voor hoe ons
contact destijds verliep. Via Margriet
heb ik jou ook mijn excuses aangeboden
voor mijn nogal directe reactie,
waarmee ik je vermoedelijk overrompelde.
Achteraf bleek het één groot misverstand
te zijn.

Vooral voor en staks ook voor
zou ik graag voor de zomervakantie
"elkaar de hand toesteken", zodat we
elkaar weer gewoon kunnen benaderen
(+ groeten).

Ik ben met de laatste huisbezoeken
begrijp en ben net voor bij
geweest.

Jouw uitnodiging om ook in
op huisbezoek te komen ligt er nog.

ZoZ.

Is het een idee, om de draad weer
op te pakken, dat ik een keertje
meerijd, op een woensdag - of
vrijdagmiddag?

Ik hoor graag van je!

riendelijke groet,

Addie